

Meditatie: **Magnificat**

En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien. (Luc. 1 : 46 48)

Kerstfeest is het feest met het lied. Er is nergens zoveel gezongen als bij de geboorte van Christus. Het Nieuwe Testament opent met een liederenbundel. Zacharias zingt, Maria zingt, de engelen zingen, Simeon zingt. De gewone omgangstaal is te arm om te verkondigen, wat God gedaan heeft. Hier *zingt* Maria, de moeder des Heeren: 'Mijn ziel maakt groot de Heere'. Maria zingt, omdat zij geloofd heeft. Het geloof is de *baarmoeder* van het lied. Dat is een werk van de Heilige Geest. Niemand kan God en Zijn Woord recht verstaan zonder de Heilige Geest. Deze Geest werkt niet in het hoofd, maar in het hart. Ook op het Kerstfeest. God schiep de wereld uit het niets, zo schiep Hij ook het lied in het hart van de dode zondaar, die Hij levend maakt. Maria had Gods Woord: 'De Heilige Geest zal over U komen en de kracht des Allerhoogsten zal U overschaduwen'. Gehoord en geloofd! Toen klonk: Zalig is zij, die geloofd heeft. Daaraan ziet u hoe kostbaar het ware geloof is! Juist op Kerstfeest. Het verandert de gehele mens. Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in gerechtigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest! Daarvoor moet de macht van 't ongelooft wijken, ook vandaag.

Wat kan ons op de Kerstdagen alleen maar blij maken, gemeente? Alleen Gods werk, wat Hij *gedaan* heeft in de zending van Zijn Zoon! 'Alzo lief heeft God deze wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe'. Dat gelooft Maria, dat gelooft Elisabeth en zij zingen! God is er aan te pas gekomen zowel bij Maria als bij Elisabeth. Zo is het vandaag nog! Maria en Elisabeth werden in het wonder gezet. Zij wisten dat van elkander en hadden daardoor gemeenschap met elkander. Dan is het: Hef de lofzang aan, zingt Zijn wonderdaan! Wat kan ons alleen blij maken op het Kerstfeest? Wanneer wij door het geloof verstaan, dat wij een genadige God in de hemel hebben! Zo daar een korrel geloof is, en de Heere roept U daartoe op, verdwijnen uw bezwaren, uw aanvechtingen achter Gods daden in Zijn Zoon.

Mijn ziel maakt groot de Heere! In dit woord legt de Israëliet het diepst, het innigste van zijn bestaan. Er is een vreugdevuur in Maria's hart. Daarom zijn de woorden: mijn mond, mijn stem, mijn wil, mijn verstand, alle te arm om uit te drukken wat haar beweegt! Het is bij haar: 'Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is Zijn heilige Naam!' Zij gaat met haar gehele bestaan op in God. Dan ervaart de mens meer dan hij of zij zeggen kan. Gods daden kunnen immers nooit zo naverteld worden als zij ervaren worden. Zo zegt de Heere ook nu: 'Smaakt en ziet, dat de Heere goed is'.

Smaken, dat is op geestelijke wijze: proeven. Dit is een voorsmaak van het eeuwige leven. Dat is hier op de hoogtepunten van het geloof. De verlost Kerk viert eeuwig Kerstfeest. Zij worden verzadigd met Gods beeld en hun blijdschap stijgt tot het toppunt. In de hemel is geen klok en kalender. Hier is het leven des geloofs vol afwisseling. Hier is het voor de gewaarwording van het hart zuchten en loven! Maria krijgt het nu. God geve het menigeen ook nu! Mij, de grootste der zondaren, mij is genade geschied. 'Mijn ziel maakt groot de Heere!' Magnificat! Dat is de grootheid uitroepen, prijzen en loven. Maria wil voor de Heere zingen om ons geloof te sterken, te troosten. Zij zingt voor, opdat wij zouden nazingen. Wij lezen vaak: De Kerk zingt. Hier echter zingt de Kerk Gods. Immers het is met zingen alleen niet gedaan. Er wordt heel wat gezongen, dat in de hemel niet wordt gehoord. Het gaat in het zingen om het *geloof*. Het gaat er om, dat *u* gelooft! Maria gelooft dat God aan haar grote dingen wil en zal doen. Dit geloof heeft u vandaag en op uw sterfbed nodig.

Kan God *groter* worden dan Hij is? Nee, dat kan niet! Wanneer wij God grootmaken, wordt God groot voor ons! Naarmate wij met Godskennis en zelfkennis gezegend worden, wordt God voor ons groter en wij zelf kleiner. Wanneer iemand ons weldoet, worden wij geheel in liefde ontstoken. Wat houd ik veel van hem zegt u dan. Wanneer God ons weldoet, breekt ons hart en roepen wij uit: Wat is de Heere goed! Dan is het niet: Mijn ziel maakt groot mezelf, maar: Mijn ziel maakt groot de Heere! Dan loven wij God niet om er zelf de man mee te worden, maar omdat God God is. Dat is Kerstfeest vieren! God grootmaken in Zijn Zoon. 'Ere aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in mensen van het welbehagen'. Dat is door het geloof neerzinken aan de kribbe: 'Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave'! In deze lof en aanbidding ontvallen wij ons zelf en blijft God alleen over. Wie met zichzelf Kerstfeest viert, verzinkt in de eeuwige diepten. Wie met God Kerstfeest viert, acht zichzelf onwaardig en gunt het iedereen! Mijn geest verheugt zich in God Mijn Zaligmaker. Maria is door God geleerd. Zij spreekt van haar Heere, God en Zaligmaker. Zij spreekt niet over haar Zoon. Nee, zij begint en eindigt in God. Zij is theologe bij de gratie Gods. Eerst spreekt zij van haar *Heere*, dan van haar *God*, dan van haar *Zaligmaker*. Zo zoekt zij niet het hare bij God. O nee, zij zoekt niet het heil, maar de Heiland, niet de zaligheid, maar de Zaligmaker, niet 't schepsel, maar de Schepper!

Dan is de lof Gods niet afhankelijk van de zichtbare en tastbare dingen, niet van de voorspoed of het gevoel van vreugde, maar van de God onzer blijdschap en verheuging. God mijn Zaligmaker. Dat is de zaligheid van de zaligheid: God in Christus! God buiten Christus is een verterend vuur. Wie zal God zien en leven? Maar hier is Gods Aangezicht in Christus tot Maria gericht en Maria zingt! Kent u dat lied? Maria roemt in haar Zaligmaker. Daaruit blijkt, dat Maria een Zaligmaker nodig had. Dus Maria was een zondares. Alléén zondaren hebben een Zaligmaker nodig! Daarmede is de afgodische verering van Maria, haar onbevleete ontvangenis van de baan. Deze leer van Rome is onbijbels, evenals haar zondeloos leven en haar hemelvaart. Hoor: 'Mijn geest verheugt zich in God *Mijn Zaligmaker*. Belangrijker dan de verwerping van deze leugenleer is de vraag of u zich ooit in deze Zaligmaker hebt verblijd. Zoek deze Zaligmaker, eer de dood u vindt en het oordeel u wegvaagt. In alles buiten deze Zaligmaker is geen vreugde en geen vrede. In deze Zaligmaker is een onuitsprekelijke vreugde. Hij maakt gelukkig. Hij maakt zalig van het verderf. De genade van deze Zaligmaker is de blijdschap van Maria. Waarin verblijdt en verheugt u zich op het Kerstfeest?

Waarom is Maria zo verheugd? Omdat God de nederheid van Zijn dienstmaagd heeft aangezien. De volle klemtoon ligt hier op *nederzien*. Hierin is Gods erbarmen geopenbaard, dat Hij neerziet. Wij zien naar wat hoog is en verheven. God ziet naar wat laag en nederig is. De Heere kan niet omhoog zien immers boven Hem staat niemand. De Heere kan niet om Zich heen zien, want niemand is met Hem te vergelijken. God kan alleen neerzien! Dat behoeft Hij niet te doen, dat is Zijn genade! Die genade is op Kerstfeest geopenbaard in de nederige geboorte van Christus. In de lage staat van ons geslacht en van Maria is Gods Zoon ingedaald. Zo diep heeft Gods Zoon. Zich willen vernederen. Merk op: haar ootmoed! Zij roemt in haar nederheid in God, die op haar het oog sloeg en de dochters van Kajafas voorbij ging. Zo doet de Heere nog. 'Hij slaat toch -schoon oneindig hoog- op hen het oog, die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan, de ijdele waan der trotse zielen'! God verkiest wat niets is en maakt tot niets hetgeen iets is. Maak echter van Gods genade geen voorwaarde. Want niet allerlei dingen moeten anders worden maar u! U staat wellicht veel te hoog! Het Kerstkind - Gods gave - wordt ontdekt, waar u diep buigt!

Maria's roem bestaat hierin, dat God op haar heeft neergezien. Dat aanzien heeft plaats in Christus. In het vleesgeworden Woord. Dat is Kerstfeest, dat is Christusfeest. Wanneer een bedelaar een gift krijgt, prijst hij niet zijn geringe staat, maar de mildheid van de gever. Wie met Paulus neerknielt aan de Kribbe, dankt God voor deze onuitsprekelijke gave.

Wanneer God ons aanziet, achten wij ons de geringsten, de onwaardigsten. Dan kennen wij ons als schuldige, wegstervende mensen. Hagar riep uit: Heb ik ook gezien naar Hem die mij aanziet? In dit aanzien bestaat de zaligheid.

Da Costa zong er van:

*'O God des ontfermers! Gij zaagt op mij neder
En 'k werd tot een nieuwe bevassing herteeld!
In d'Eniggeboren keert God tot ons weder.
In d'Eniggeboren, Zijn uitgedrukt beeld!
Die Een'ge, Zijn hand heeft mijn ogen bestreken.
En 't hartebewindsel des ongeloofs viel
Ik zag Hem, ik gaf mij! De hel is geweken;
De Hemel ging op uit Uw Woord in mijn ziel!'*

Dan wordt de genade persoonlijk. Dat is genade altijd. 't Gaat op Kerstfeest om de lof Gods! De vogels gaan u voor in het zingen ter eer van God. Hij is het waard!

Van nu aan - zingt Maria onder - zullen wij zaligspreken alle geslachten. Zaligspreken is gelukkig prijzen. Wij eren Maria dus op de rechte wijze, wanneer wij Gods genade in haar prijzen. Is het niet waar? Belijden wij niet met de gehele kerk: 'die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria'? 'Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, die machtig is en heilig is Zijn Naam'.

In dat neerzien heeft God grote dingen aan haar gedaan. Zo komt Maria van de Gever tot de gaven. Deze gaven noemt zij: *grote dingen*. Is dat niet waar? Is de overschaduwing door de Heilige Geest niet een groot geheim? Zij zal Gods Zoon baren. 'Immers, dat heilige, dat uit haar geboren wordt, zal Gods Zoon genaamd worden'. Dat is Maria's enige plaats in de heilsgeschiedenis. Zij, de moeder van de Zoon van God. Dat is niet uit te spreken. Grote dingen laat God ons hierdoor verkondigen. Immers Christus werd geboren om zonde te dragen. Bethlehem is er alleen om Golgotha. De kribbe is van hetzelfde hout als het kruis. Hij is gekomen om te lijden en te sterven, om de vloek te dragen, om de schuld te betalen. Deelt u reeds in deze grote Zaligmaker? Immers wij leren Hem alleen kennen in de weg van het Wonder. Zijn Naam is *Wonderlijk*. Juist voor mensen, die alleen van dit Wonder kunnen leven. Zijn Naam is *Raad* voor mensen, die radeloos zijn met zichzelf. Zijn Naam is *Sterke God*, voor mensen die alleen door almachtige goddelijke kracht worden levend gemaakt en in dat leven worden onderhouden.

Grote dingen doet God aan ons, wanneer Hij ons inleidt in Zijn verborgenheden, ons omgang schenkt met deze Zaligmaker, ons opheft uit onze nood en alleen God en Zijn Woord doet prijzen. Maria wijst van zichzelf of en wijst naar Gods macht. Alleen Gods macht is in staat u te doen roemen in deze grote dingen. Dat is een bemoediging voor allen, die het in zichzelf niet vinden kunnen. Hij, die machtig is, kan ook u schenken wat u nodig hebt om waarlijk Kerstfeest te Vieren. Ik geloof in God, de Vader de Almachtige!

Het is ook een vermaning aan allen, die Zijn macht weerstreven. Heilig is Zijn Naam. In dit afgezonderd zijn tot Zijn taak is Hij de Heilige, terwijl Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.

G. Boer 18 december 1953