

Door het geloof

Meditatie over Hebr. 11 vers 28

“Door het geloof heeft Mozes het pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou”

Mozes staat in de rij van de geloofshelden. Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht. Dit was op Gods bevel. De tiende plaag — de dood van alle eerstgeborenen — was in aantocht. Zou Israël gespaard worden? Waren zij beter dan de Egyptenaren? Geen sprake van. Ook Israël lag onder het oordeel Gods. Is de kerk beter dan de wereld? Evenmin. Wij liggen van afkomst onder hetzelfde oordeel. Geloven wij dit? Erkennen wij, dat wij met heel ons denken, willen en handelen door God veroordeelde mensen zijn?

Mozes en Israël geloofden, dat God met Zijn gericht zou komen. Deze tiende plaag is een voorspel op de wederkomst van Christus ten oordeel. Dit wordt ook nu gepredikt. Op de spottende opmerking: Waar blijft de dag des Heeren?, kan geantwoord worden: dat zowel de zonde als de genade tot de hoogst mogelijke ontwikkeling moeten komen. Intussen Christus is onderweg. De boeken liggen reeds klaar om geopend te worden. Zijn wij klaar wakker? Ziet u uzelf reeds staan voor de troon? Toen het oordeel kwam, sliepen de Egyptenaren. Hoevelen slapen ook nu? “Ontwaakt gij, die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten”. Ook dit behoort tot een waarachtig geloof: beven voor de oordelen Gods, die ook wij verdiend hebben.

Mozes geloofde, dat ook Israël getroffen werd, tenzij het paaslam geslacht en het bloed aan de posten van de deuren gestreken werd. De aankondiging van het gericht deed hem nauwkeurig letten op de weg tot redding, door God gewezen. Door het geloof heeft Mozes het pascha uitgericht. Pascha betekent: voorbijgang, uitzondering, uitsparing. God gaat in Zijn gunst de Egyptenaren voorbij en in Zijn oordeel Israël voorbij. Tweeërlei voorbijgang, waar wat een verschil! God maakt onderscheid, toen en nu, waar van afkomst geen onderscheid is. God openbaart deze weg tot redding aan Mozes. Dit doet Hij voor ons in Christus. Hoe? Door de prediking. Deze bekendmaking is niet gegrond in onze kwaliteiten of voortreffelijkheden, maar in Zijn welbehagen, Naam, eer en verbond.

In de aankondiging van het gericht gaf God een lam. In het oordeel is de boodschap van de genade. Mozes moest een lam nemen, het bloed verzamelen en dat op posten laten strijken. Dit is bij uitstek een geloofshandeling. Daarin zit de dwaasheid van het evangelie. Meende Mozes door het eten van een lam en door de besprenging met het bloed aan het oordeel Gods te ontkomen en de verderver te kunnen tegenhouden? Ja, dat geloofde hij met heel zijn hart. Dit is juist het wonder van het geloof, toen en nu, dat het zich nauwkeurig houdt en vastklampt aan de woorden Gods. Deze woorden doen hun werking omdat zij geladen zijn met de Heilige Geest! Hebt u dit geleerd in uw leven? Midden in het oordeel te staan en te horen van Godswege de weg der verlossing door het bloed van Christus?

Dit middel is niet zelfwerkend. Het is niet een proberen en dan maar zien of het iets uitwerkt. Nee geloven is het kennen en vertrouwen van die God, die de kracht van het offer en het bloed van Christus bewijst, wanneer de nood aan de man is, de engel van het verderf op ons afkomt. Ook vandaag wordt het Lam Gods ontdekt midden in het oordeel. Het geloof gaat voorop, de bevinding volgt. Waarom? Omdat God erachter staat. Gods Woord en de sacramenten waarin het Lam Gods wordt uitgebeeld, zijn instellingen Gods. Christus wordt uitdrukkelijk ons Pascha genoemd, dat voor ons geslacht is. De parallellen zijn voor het grijpen in de Schrift.

Maar dit betekent dan ook, dat de toe-eigening van dit Lam en de besprenging met Zijn bloed ons hoofd voor hoofd nodig is. Israël werd alleen behouden, wanneer het van het lam at en het bloed aan de posten had. Wij worden alleen behouden, wanneer wij dit Lam door het geloof ontdekken, het eten met de mond van het geloof en wanneer Zijn bloed op onze consciënties is gesprengd.

Velen zijn al tevreden, wanneer zij druk zijn met hun godsdienstige handelingen, maar zij zijn niet gered door Christus, niet gewassen in Zijn bloed. Stel u voor, dat Israëlieten druk waren met de inzettingen Gods, het lam geslacht hadden, reisvaardig waren, desnoods van het lam gegeten hadden, maar nalieten het bloed van dit lam aan de posten te strijken. In dit geval werden zij toch gedood. De voorbijgang was alleen daar, waar het bloed aangebracht was. Is dat bij ons ook zo? Is het vergevend en reinigend bloed over ons hart gegaan? Veel godsdienstige drukten hebben niets met Christus te maken. Waarin roemen wij? O, dat het tot u door dringe dat dit Evangelie doodt en levend maakt.

Waar dit bloed is, is veiligheid en bescherming. Daar kan geen verdervende macht bij komen. De Heere zegt dan tot deze macht: Afblijven, die is van mij! Dan trekt de Heere een scherm om ons en zijn wij veilig voor tijd en eeuwigheid. Dan worden wij bewaard in Christus, in Zijn liefde en in Zijn trouw. Dan zien wij midden in de oordelen en het oordeel dat komt een Lam dat geslacht is. Aan dit Lam hebben wij genoeg, ook wanneer het grote gericht losbreekt en niet alleen de eerstgeborenen worden getroffen, maar allen, die Zijn verschijning niet hebben liefgehad. In Egypte doodde de Heere er een uit een gezin, maar dan zal Hij allen doden, die niet hebben gewild, dat Hij koning over hen zijn zou. Zover is het nu nog niet. Wij zijn onderweg! De nodiging gaat uit: "Komt dan toch, en laten wij samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken en al waren zij rood als karmozijn, zij zullen wit worden als sneeuw". Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gelooft u dit?

G. Boer.