

Dit is het!

Meditatie over Handeling 2 vers 16

'Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joel'

Het Pinksterfeest roept om een verklaring. Voor de Joden in Jeruzalem stond vast, dat er wat gebeurd was. De tekenen: wind en vuur logen er niet om. Maar wat er gebeurd was, wisten zij niet. Daarom lopen zij te hoop naar de apostelen, die zo de grote werken Gods verkondigen, dat een ieder hen in zijn eigen taal hoort. Gods daden roepen de reacties van de mensen op. Deze reacties variëren van verwondering tot spot. In ieder geval vielen de daden Gods op. Hij zorgt voor *blikvangers*, die de aandacht van de mensen trekken.

Dit mag ons opvallen, omdat de Heilige Geest in de regel in de stilte werkt. Wordt deze Geest niet vergeleken met de *dauw*, die zonder geruis in stilte het indringend werk van de bevochtiging en vruchtbaarmaking 's nachts verricht? Dit is waar. Maar soms werkt de Geest zo krachtig, dat ieder opschrikt en vraagt: Wat is dit? Ook al wordt de uitstorting van de Geest nooit meer herhaald, het behaagt God zo nu en dan een zo krachtige doorwerking van de Geest te schenken, dat een mens, een gezin, een gemeente, een streek, een volksstam uit het lood geslagen wordt.

Gods daden in de bekering en levensverandering liggen altijd boven ons begrip. Daar kunnen wij met ons verduisterd verstand niet bij. Dan slaat Hij al onze zekerheden kapot en hebben wij God nodig om Zijn werk aan ons te verklaren. God alleen verklaart Zijn eigen werk.

Hoe doet God dit? Door de prediking. Petrus staat op, vervuld met de Heilige Geest en zegt dat er geen sprake is van dronkenschap, maar wel van de vervulling van het woord der profetie. Petrus grijpt naar de Schrift van het Oude Verbond. Wat er gebeurd is aan deze 120 mensen, is de vervulling van het woord van Joël.

Daaruit is voor ons veel te leren! In de eerste plaats, dat de vervulling met de Geest gepaard gaat met de opening van het Woord van God. De Geest drijft niet van het Woord af, maar er naar toe. Vol van de Geest is tegelijk vol van de *Schrift*! In de tweede plaats: de Schrift is een sleutel om haar geheimen te openbaren. Welke sleutel? De gekruisigde en opgestane Christus. Hij is het hart van de Schrift. De Schriften getuigen van Hem. Zonder Hem is alles donker en duister. Zonder Hem zijn wij farizeeën en sadduceeën, die misschien net als zij eertijds dag en nacht bezig zijn uit de Schrift de antwoorden te vinden op de actuele vragen van nu, maar Jezus Christus kruisigen. Dan verwijt Jezus ons, dat wij de sleutel der kennis hebben weggenomen, zelf niet ingaan en anderen verhinderen om in te gaan.

De sleutel om de Schrift te verstaan is de gekruisigde en opgestane Christus. Toen Petrus en de andere discipelen nog geen kennis hadden aan deze weg Gods, verstonden zij in veel opzichten de Schriften nog niet. Maar zodra Christus door Kruis en Opstanding verhoogd werd en Zijn Geest uitzond, verstonden zij wel. De Geest openbaarde hen Christus. En met deze sleutel mochten zij de Schriften openen.

Wonderlijk is de weg van God! Immers de Schriften wijzen ons de weg naar God, naar Christus, naar de Geest. En tegelijk wijst God in Christus, door de Heilige Geest ons de weg in de Schrift, zodat deze ons een helder licht wordt. Dan wordt ons het geheim verklaard, dat wij zo totaal door de zonde bedorven zijn, dat alleen een almachtige hand van buiten ons redt. Dat gered worden, is er alleen door het geloof in Christus! Dat de Heilige Geest ons van stap tot stap de uitgebreidheid van de verlossing door Christus verklaart.

Dan gaat Christus in ons leven en valt er licht over Zijn Persoon en werk. Dan woont de Heilige Geest niet alleen in de gemeente, maar ook in ons. Dan gaat er licht op uit Gods Woord over Gods weg met ons! Dan roepen wij uit: *Dit* is het, omdat *Hij* het is die Zich uit Zijn Woord aan ons vertoont!

Petrus verklaart het Woord gezaghebbend als apostel, wij dienaren en gemeente hebben ons te stellen onder deze gezaghebbende verklaring. Wij hebben Pinksteren gevierd. Scheen het licht in onze harten? Gingen de woorden van God open voor ons? Hebben wij de Heilige Geest ontvangen?

Dit zijn geen overbodige vragen! Zij mogen dringen tot Hem, die vragen oproept en beantwoord! Waar dit licht schijnt houden wij de vinger bij het Woord en is er de blijde uitroep: Dit is het wat gesproken werd en geschreven staat. Hij is het wat gesproken werd en geschreven staat. Hij is het en daarom al mijn liefde waard!

G. Boer, Katwijk