

## Meditatie

### WAAR HAAL JE ARBEIDERS VANDAAN ?

*'Bidt de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote'*

Lucas 10:2b

Met deze vraag zit menige werknemer ook in onze gemeente: Waar haal je de arbeiders vandaan? Zijn ze niet in Nederland te vinden, dan moeten wij ze maar uit het buitenland halen Deze vraag roept de Heere Jezus ook wakker in de harten van de twaalf apostelen (Matt. 9 : 37, 38) voor hun uitzending en in de harten van de zeventig, die twee aan twee werden uitgezonden.

Deze vraag roept Hij ook wakker in onze harten voordat wij worden geroepen tot de arbeid in het Koninkrijk Gods en terwijl wij ermee bezig zijn. Dat is opmerkelijk. Het is een grote troost, dat, voordat wij er erg in krijgen dat er een schreiende behoefte is aan geestelijke werkers, Hij het al lang gezien heeft en er zorg voor heeft. Bovendien valt het op, dat de Heere Jezus deze woorden een- en andermaal spreekt, wanneer Hij innerlijk met ontferming bewogen naar de schare ziet. De bewogenheid over de noden van de mensen vindt zijn oorsprong niet in *ons*, maar in het welbehagen Gods, waarvan de zending van de Heere Jezus het duidelijkste bewijs is.

Jezus zag de schare aan met een oog vol ontferming. Willen wij in het werk worden ingezet en daarin volharden, dan hebben wij de schare te zien door de ogen van Christus. Dan komt er iets van de ontferming van Christus in ons, doordat wij bij God ontferming hebben gevonden.

Hoe gaat het nu verder? Want de geestelijke nood ook in onze gemeente is zo ontzaglijk groot! Hoe komen wij aan arbeiders in de ambten, in de bedieningen, in al het werk, dat nodig gedaan moet worden? Dan moeten wij niet in de eerste plaats bij mensen zijn, hoezeer het waar is, dat mensen in deze dienst worden ingezet, maar bij *God!* Lees maar: Bidt dan *de Heere* van de oogst, dat Hij arbeiders uitstote in zijn oogst!

Dit gebed is alle werkers in het Koninkrijk Gods opgedragen, maar ook de gemeente. Zijn er geestelijke mensen tekort? Zij zijn er wel, ook wanneer u ze niet vinden kunt, Want God heeft en de oogst én de arbeiders in Zijn handen. Hij opent Zijn hand alleen ... op het gebed! Wat een les! Het is de dood voor ons activisme, voor onze hoogmoed en voor onze moedeloosheid. Zij zijn bij God te krijgen.

Het gebed toch is de kostelijke gave van de Heilige Geest, waardoor wij met de *belofte* van God leren worstelen en de vervulling van deze belofte in verwondering leren aanschouwen. Het gebed is tegelijk een roeping. De arbeider moet uitgestoten worden. Het gaat niet van zelf. Wij houden allen veel teveel van onszelf. Daarom hebben wij de windstoot van de Heilige Geest in onze rug zo nodig. Dan gaan we, omdat wij niet anders willen en kunnen. Wat hebben wij die windstoten van de Heilige Geest ook in onze gemeente nodig! Want God is een God van Zijn Woord en zit boordevol met verrassingen!

Ds. G. Boer,

Zoetermeer, 5 JUNI 1970